

Interview met Fred Timmermans

Door: Paul Lindeboom

De in het leven geroepen Excel-cursus, maatwerk voor de sportgroepen om hen te ondersteunen bij het FMOPT en de uitslagverwerking bij grote sportevenementen, kwam uit bij expert op dat gebied: Fred Timmermans. Tijdens de gezellige intro voor deze klas bleek dat Fred nog veel meer in zijn mars heeft c.q. had. Interview met een duizendpoot.

Je liet recent aan de redactie weten in welke sporten je allemaal redelijk bedreven bent. Wil je die eens volledig opsommen?

"Ik was..... bedreven in: handbal, (amateur) schoonspringen, jiu-jitsu, ZMV (meermaals podium gehaald, PR: op 7 ptn/sec na 5000 ptn...), tennis, squash, tafeltennis, volleybal (meerdere keren mee gedaan met KL-Kamp/NMK), basketbal (trainer "A"-licentie), scherpshutter MAG, BGHW-goud en biljarten (libre, moyenne 1.3).

Nou dat was TOEN..... 😊

NU: Fitness, zwemmen, Golf (hcp 25) en met name nu nog actief als badmintonner zelf en badmintontrainer...
Badminton spelen doe ik ongeveer al 35 jaar en ik ben zo'n 10 jaar trainer van 3 teams: 2x Jeugd en 1x volwassenen."



Al die sporten uit vraag 1 heb je bijna allemaal jezelf eigen gemaakt. Die autodidactische vaardigheden zijn niet beperkt gebleven tot sport. Zou je eens kunnen memoreren waarin je behoorlijk vaardig bent zonder opleiding te hebben genoten?

"HTML5 en CSS3 om websites te maken, Excel incl. de programmeertaal VBA, alle versies Windows, van 3.11 tot en met Win8 (en binnenkort natuurlijk ook 10).

Ik ga binnenkort op een Microsoft examen, alles in het Engels, voor MOS (Microsoft Office Specialist, Excel). En daarna voor MOE (MS Office Expert). Na mijn FLO wil ik cursussen gaan geven in Excel en/of Windows.... Maar ook de hardware interesseert me. Ik "braai" zo een PC in elkaar met alle losse componenten en zorg er dan uiteraard voor dat hij het dan ook doet. Ik ben al vanaf 1986 bezig in de ICT. Ik ben 8 jaar ingeschreven geweest bij de KvK als "P-Cimple", ICT-hulpverlener. Maar toen men mij op zondagavond ging lastig vallen voor een inktpatroon ben ik er toen acuut mee gestopt.

Omdat ik vanaf 1 jan 2016 met FLO ga, heb ik me weer laten inschrijven onder de naam: Timtec (Timmermans Technology), zodat ik een jaar kan opstarten. Maar ja, ik heb het alweer druk genoeg met twee websites, en twee excelsheets voor bedrijven en dan niet te vergeten de Excelcursus die ik moet uitwerken voor de aanstaande cursussen aan jullie..... "jongens (en meisjes) van de Gym".

Ik kan mij herinneren dat je bij je overgang naar de KMS op een Dienstvakdag, ten overstaan van alle LO/Sport collega's, bedankt werd voor je bijdrage aan de LO/Sportorganisatie. Daarbij werd ook aangehaald dat je (een) redelijk pittige uitzending had meegemaakt. Was dat je uitzending naar Libanon? Zo ja, wat is je daar van bijgebleven?

"Ik ben op 2 september 1974 op de KMS als Infanterist opgeleid en heb pas later, als Sgt1, over kunnen stappen naar de LO/S-organisatie. Zo ging dat toen.

Als "broekie" van 21 jaar en al OPC.... van een infanteriepeloton met een dienstplichtige luitenant als PC, ben ik eind 1979 op een Peace-keeping (blauwe baret) uitzending geweest naar Libanon. Onder de vlag van UNIFIL. Opgeleid in het voeren van het "verdragend gevecht" moesten we na een zeer summiere uitzend-opleiding patrouilles gaan lopen tussen 2 vechtende partijen. Nou,... ik ben blij dat we geen direct vuurcontact hebben gehad, want dan was de reactie bij lange na niet zo geweest zoals men dat nu leert.

Ik zat met mijn peloton op een ver afgelegen post (Post 7.20 aka "Post-Pappa"). Op zich heb ik een mooie en leerzame tijd gehad.... Vijf maanden met ±40 mannen op een stuk grond van nog geen half voetbalveld....

De helft beschermd door "pre-fabs" en de andere helft in een boogtent....! Ga d'r maar aan staan.

Er zijn wat akkefietjes geweest, maar ik zelf heb er goed mee kunnen dealen. Toch hebben een paar van mijn mannen er PTSS opgelopen. Da's erg jammer. Een zelfs na 24 jaar pas.... Toen er een reünie georganiseerd werd en e.e.a. weer 'boven kwam drijven'.... Erg jammer."



Interview met Fred Timmermans (vervolg)

Op welke sportgroep en met welke collega's heb je, voor je gevoel, je leukste/mooiste/indrukwekkendste tijd doorgebracht? En waar blijkt dat uit?

"Mijn eerste fie als "Fred Sport" was in Seedorf. Samen met Frans Krechting werd ik daar geplaatst. Echt een geweldige tijd, ook omdat je te maken had NA de diensttijd met de familieleden. Die woonden daar allemaal. Ach ja, je gaf er sportles, sportles en nog eens sportles. Geen gezeur aan je kop van allerlei FMOTP-docn en afstemmen fysieke belasting... Gewoon een lessenreeks maken a.d.h.v. het oefenschema op één A4-tje... klaar. En met Frans, heb ik nog steeds contact. We zijn van dezelfde KMS-lichting, maar ja... hij is ouder en dus al twee jaar met FLO. Maar elk jaar zoeken we elkaar meerdere keren op.



Van Seedorf geen foto's, wel van zijn groep in Weert. De volgende toppers staan erop: VOORAAN: Monique Eemsing, René van Stokkem, Bart Dassen, Remco Smits, Martin Krayo, Roel Bindels, Ron Gits, Wiljan van Vijfeijken, Marco Althuisen, Ruud Rayer, Marco Fekkes, Peter ten Brink, Jeroen Bink en Roel Cuppen. ACHTERSTE 4: Freek Vermulst, Stefan Allers, Mike Becker en Fred Sport.

Oirschot wil ik ook effe aanhalen.... Dat was ook een hele mooie tijd. Samen met KVV-collega's en om de negen maanden met nieuwe dienstplichtige "sportspielen" heb ik ook een hele fijne tijd gehad. Met name in de organisatie van allerlei (KL-NMK) evenementen, met als belangrijkste evenement het ZMV. In de periode 1994/1999 ben ik werkzaam geweest in Brussum, het toenmalige AFCENT. Daar had ik zoveel tijd (over...) dat ik bij bijna elk KL/NMK-evenement met een ploeg aanwezig was. Heel af en toe KL-Kampioen geworden, maar de "Olympische gedachte" was veruit de grootste drijfveer. Het ritje van Brussum naar ASSEN om deel te nemen aan het KL-Kampioenschap Parcour-Militair is me ook bij gebleven... 's Morgens om 04:00 van huis uit vertrekken en 's avonds om 22:00 weer thuis.... Hoezo, werk- en rusttijdenregeling... 😊

Je bent bij mij, vanuit diverse verhalen van collega's, het meest bekend als badmintonspeler.

Wat is daarin je mooiste prestatie? Wat vind je jezelf je mooiste sportprestatie?

"Ooit bij een KL-Over badminton in Seedorf speelde ik tegen een B-1 speler (niveau 3 tegenwoordig). Na drie sets ging ik als overwinnaar van de baan af... Dat vond ik de mooiste prestatie die me is bijgebleven én... wat ik boven reeds vermeldde.... de 4993 ptn tijdens een ZMV.... Volle bak schieten, Volle bak Hgrw met 57 mtr verteworp, 2 min 22 op de nationale hiba in Veldhoven, 31,2 sec hiba-zwemmen en de verschrikkelijke 8 km cross op 36 min 20 (of zo).

En dat als redelijk ongetrainde jongen "van de Gym" met een peuk van zware "van Nelle" in mijn mond vond ik dat ook best wel goed... Stel je eens voor dat ik gericht had getraind...

En nu.... nu ben ik gezegend met een gezond lichaam, vrijwel zonder blessures, die ik af en toe nog eens pijnig met wat fitness, golf, zwemmen en af en toe een partijtje badminton."